

Joris op 't Zand



“Andere kijk op onze kerk” door Rudolf Scheltinga

Informatieblad van de
oud-katholieke parochie van Amersfoort

Deze versie is zo veel mogelijk ontdaan van gegevens die in strijd kunnen zijn met de AVG.

Kerkgebouw: 't Zand 13, 3811 GB Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG Amersfoort
☎ 033-4721506 (zeer beperkt)

Pastoor Rudolf Scheltinga
Utrechtseweg 301 – 27, 3818 EJ Amersfoort
☎ 06-55768444; ✉ rudolf.scheltinga@okkn.nl

Kerkbestuur
Voorzitter Rudolf Scheltinga
Secretaris Wilma van Oevelen-Eijkelboom
Birkstraat 102, 3768 HL Soest
☎ 035-6010246; ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester Marta Schouten-Kropielnicka
☎ 06-20298931; ✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid Dick Noordzij
☎ 0318-220829; ✉ noordzij.dick@gmail.com

Lid vacant

Kosters coördinatie: Allan Cramer; ✉ ascramer@hotmail.com
Beheerder parochiezaal ✉ verhuur@amersfoort.okkn.nl (coördinatie)
Webmaster Ingeborg van 't Erve-Bosch
☎ 033-8884705; ✉ ingeborg@vanterve.com

Bankrekeningen:

ING: NL62 INGB 0000 4437 46
T.n.v.: Kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

ING: NL40 INGB 0000 4303 68
T.n.v. Stichting Beheer & Behoud Kunstbezit H. Georgius Amersfoort

Vertrouwenspersonen

Meldpunt seksueel misbruik in de kerk: www.smpr.nl

Slachtofferhulp Nederland: www.slachtofferhulp.nl

Intern: oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk

Klachten

Klachtencommissie Seksueel Misbruik OKKN klachtencommissie@okkn.nl

★Kopijsluiting: 7 november 2021★

VOORWOORD

Woord

Het verhaal gaat dat een vader op bezoek ging bij zijn dochter in het ziekenhuis. De vader komt binnen geeft zijn dochter een zoen en gaat zitten. Na een half uur gezeten te hebben staat hij op en zegt dat hij weer verder gaat. De dochter zegt haar vader dat zij het geen boeiend gesprek vond. Nee? zegt de vader, probeer het maar eens samen te vatten. Tja, en daar sta je dan en doet een poging of laat de stilte het werk doen.

Sprakeloos of sprekend nabij zijn, daar gaat het om. Soms is ieder woord dat je zou willen zeggen te veel en is ieder woord dat je spreekt te weinig. Dat kan reuze moeilijk zijn. Hangt ook van de situatie af en je eigen intuïtie wat het beste is om te doen. Spreken is soms zilver en zwijgen is soms goud. Maar weer niet als er gesproken moet worden, als er iets gezegd moet worden omdat het anders fout gaat of dreigt te gaan. Maak van je hart geen moordkuil, zeg wat je op je hart hebt; waar het hart vol van is loopt de mond van over. En als je het niet zeggen kan, zing het dan.

Mensen wonen in woorden, spreken zich uit in woorden, of zijn woordeloos aanwezig. Woorden kunnen voor mensen zijn als een herberg. Je voelt je thuis bij bepaalde woorden. Soms heb je aan een half woord genoeg om iemand te kunnen verstaan. En soms heb je een overvloed van woorden nodig om precies te begrijpen wat iemand bedoelt, waardoor een ander geraakt en geroerd wordt.

Woorden die ons bekend in de oren klinken, vanwege de taal of vertaling die gebruikt wordt. Woorden kunnen ons ook onbekend in de oren kunnen klinken als er een vertaling klinkt die niet meteen een gevoelige snaar raakt in ons bestaan. Zo is het ook met liederen en bepaalde woorden in liederen: daar hebben we wat mee, daar worden we warm van, of koud, of doet het ons helemaal niks. Er zijn ook woorden die woorden geven tussen mensen, soms.



Binnenkort is de presentatie van de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Woorden van kritiek en woorden van lof wisselen elkaar nu al af. En velen van ons vormen zich na 't verschijnen van de NBV21 een mening: wat zal er worden van deze vertaling? Welke weg zal deze gaan, wordt dit tot standaard verheven of blijft dit één van de vele. De tijd zal het leren. Geborgenheid zoeken we in de woorden die klinken, en vertrouwde woorden geven geborgenheid. Maar ook iets nieuws kan uiteindelijk geborgenheid gaan bieden. Een nieuwe Bijbelvertaling nodigt ook uit om ons opnieuw te gaan verhouden tot de woorden die ons worden aangereikt.

Om onze eigen plaats in te nemen, te veranderen van plaats misschien wel, om ons door het woord te laten gezeggen in ons dagelijks leven.

Het woord dat richting wil geven in ons leven, het woord dat mensen toekomst schrijft, woord dat trouw blijft. Een nieuwe vertaling kan ook nieuw perspectief openen op een oud verhaal. Kan het verhaal opnieuw tot leven brengen. Kan ons opnieuw tot leven brengen om onze plaats in het verhaal te verhelderen. Om ons bewust te maken van wat het verhaal ons doet, wat het verhaal met ons doet, waartoe het verhaal ons roept. Het Hebreeuwse woord 'dabar' heeft die beide kanten in zich: woord en daad. Horen met je oren, opnemen en overwegen met je hart en doen met handen en voeten. Zo geeft het Woord richting aan ons denken en doen.

Pastoor Rudolf

Parochianen en gastleden

In de afgelopen periode namen we afscheid van een parochiaan, een oud-parochiaan en de broer van een parochiaan. We gedenken de overledenen in onze gebeden thuis en ons gezamenlijk gebed in de kerk. We bidden voor de nabestaanden om troost van Gods Geest en warmte en liefde van mensen om hen heen.

Pastoor Rudolf

Van het kerkebestuur

Deze keer voornamelijk mededelingen van "huishoudelijke" aard.



Ondertussen zijn we weer begonnen met het koffiedrinken na de viering en dat hopen we voort te blijven zetten. Wie weet met nog wat meer versoepelingen, maar het uitserveren nadat iedereen op een klaarstaande stoel is gaan zitten biedt in ieder geval ruimte om na en bij te praten.

We hebben zondag 26 september genoteerd om weer een viering in de buitenlucht te houden. Ook deze keer zijn wij blij dat we van harte welkom zijn in de tuin van Alticollense aan de Koningin Wilhelminalaan. Meer informatie volgt in de parochiemail.

Mocht u nog niet de wekelijkse parochiemail ontvangen, maar daar wel behoefte aan hebben, een mailtje naar secretaris@amersfoort.okkn.nl met "parochiemail" als onderwerp is voldoende.

De gemeentevergadering staat gepland voor woensdag 20 oktober, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zitten we of in de Joriszaal of in de kerk (jassen aan 😊).

De onderwerpen die in ieder geval op de agenda komen zijn:

- toelichting beleidsplan, met name voor 2022
- toelichting jaarcijfers 2020 en budget 2022
- voorbereiding synode

Minimaal een week van te voren worden de agenda en noodzakelijke stukken per mail toegestuurd.

Aangezien er weer vergaderingen en koorrepetities mogen plaatsvinden is het wel zo handig als u dit meldt aan verhuur@amersfoort.okkn.nl zodat de agenda bijgehouden kan worden. Kijkt u ook van te voren zelf even op de website?



Collectes in de komende periode

Hieronder vindt u het overzicht van de ingeplande collectedoelen (1^{ste} collectemandje) voor de komende periode.

- 19 september Straatpastoraat Amersfoort
- 26 september Stichting Edukans
- 3 oktober Stichting Vluchteling
- 17 oktober Terre des Hommes*
- 24 oktober Voedselbank Amersfoort
- 31 oktober Hospice Dôme
- 7 november Kinderen van de Voedselbank
- 21 november Stichting KiKa



Wilma van Oevelen

* wist u dat er in Amersfoort aan Kamp 79 een Terre des Hommes winkel zit?

Diaconaat

Voedselbankactie

Het zomerreces is een tijd van bezinning: wat ga ik na mijn vakantie weer doen als de accu weer is opgeladen? Welnu, ik ben weer 'opgeladen' en heb leuke dingen kunnen doen zoals uit eten gaan, naar een museum of bioscoop, de gedachten verzetten en verder aan geen ding denken!

Toch heb ik ook teruggekeken naar wat wij als Oud Katholieke kerk van Amersfoort hebben kunnen doen voor de Voedselbank Amersfoort.

We konden in de voorbije periode weliswaar geen boodschappen inzamelen, maar wel rechtstreeks of via onze kerk geld doneren aan de Voedselbank. Ook heb ik via hun website de recente jaarrekeningen van de Voedselbank Amersfoort bekeken en zag dat de kerken van Amersfoort in 2019 een bedrag van € 8.931,00 doneerden en in 2020 zelfs € 9.926,00! Een bewijs dat kerken zich inzetten voor de Voedselbank Amersfoort. In beide bedragen is door de Voedselbank dan nog niet eens meegenomen wat we aan boodschappen hebben gedoneerd! Als we even stil staan bij de situatie van hen die allerlei zaken voor hun levensonderhoud moeten ontberen, dan gaan we ons ook in dit 3^e kwartaal van 2021 weer inzetten om de Voedselbank Amersfoort te spekken, op welke manier dan ook. Ik heb alweer de eerste boodschappen zien staan in de Joriszaal en dat is bemoedigend!

Met hartelijke groet, Martine en Hans (schrijver van deze bijdrage)

Doppen sparen ten behoeve van Hulphonden



Gestaag blijft de stroom aan gespaarde doppen voor de hulphonden binnenkomen. Er zijn dus nog steeds trouwe spaarders, waarvoor dank! In de nu al anderhalf jaar durende covid-periode blijft dit een nuttig en zinvol doel, immers: met de ingezamelde doppen worden voor blinde mensen weer de ogen geopend, figuurlijk dan, want dat doen de geleidehonden. Mijn oog viel laatst op een advertentie van de organisatie voor geleidehonden en dat was voor mij de aanleiding hun website te bekijken; daar lees je dat de organisatie voor blindengeleidehonden in 1935 is opgericht en dus al bijna 85 jaar bestaat! Het werk van de organisatie zal zeker nog heel lang nodig blijven. Om daar aan bij te dragen, blijven we doppen inzamelen.

Hans

Tip: zorg voor schone doppen!

Alle ronde plastic doppen en deksels zijn welkom, van mineraalwaterflessen, frisdrankflessen, melk- of yoghurtzakken, fruitsappakken en sportdrink (zonder het kleine doorzichtige dopje binnenin). Maar ook doppen van slagroombussen, doseerdopjes van wasmiddelflessen en deksels van pindakaas- en chocopastapotten.

Kinderkerk

De grote vakantie werd gestart met een picknick na afloop van de kerkdienst. In die dienst werd afscheid genomen van Marjolijn als leidster van de kinderkerk.

In de vakantie hebben we elkaar nauwelijks gezien. Daan haalde een landelijk dagblad (Nederlands Dagblad); hij heeft samen met zijn vader een flinke fietstocht gemaakt in Drenthe.



Begin september heeft de leiding samen met de pastoor besproken hoe we verder kunnen gaan. De planning is om tot 1 januari de laatste zondag van de maand kinderkerk te hebben. We starten daarmee op 26 september, als we bij elkaar komen in de tuin van Alticollense (het voormalig seminarie). Gezien de onzekerheid ten aanzien van coronamaatregelen is er dit jaar geen adventsproject uitgewerkt. Op eerste adventzondag krijgen de kinderen een tasje met materiaal voor de adventstijd. Op eerste kerstdag is de bedoeling dat we een dienst voor jong en oud hebben.



Zoals u weet wordt er tijdens de bijeenkomst altijd gecollecteerd voor een goed doel. We hebben gekozen voor de stichting Kinderen van de voedselbank. Informatie hierover kunt u vinden op www.kinderenvandevoedselbank.nl.

In ieder geval zal er wel weer een schoenendozen actie zijn. U kent inmiddels de werkwijze. Een schoenendoos versieren, vullen met schoolspullen en speelgoed en een envelop met € 5,00 voor de verzendkosten bij sluiten. De startdatum is 31 oktober en de uiterste inleverdatum is 21 november.



Het begin is er al, want vorig jaar zijn een paar dozen over het hoofd gezien. Er staan dus al 3 dozen klaar. Het zou mooi zijn als we met elkaar minstens 15 dozen inleveren.

Mary-Ann

Clara Gertrudis van Halteren

Vanuit onze parochie hebben we nog geen mogelijkheid gezien om activiteiten te ontplooiën. De landelijke vrouwenbeweging “stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging (OKViB)” organiseerde dit jaar wel de Dag van Verbondenheid in Utrecht. Op 10 juli was als spreekster uitgenodigd Marian Geurtsen. Zij is theoloog en heeft op een speelse manier via een quiz de aanwezigen van alles over Maria Magdalena verteld en geleerd. Uit onze parochie waren op deze dag wel drie vrouwen aanwezig.

Wilt u nog kennis maken met Maria Magdalena dan kan dat in het Catharijneconvent, waar een tentoonstelling aan haar is gewijd. Deze tentoonstelling duurt tot 9 januari 2022.

Mary-Ann

100 dagen

Onlangs was ik 100 dagen pastoor van Amersfoort.

In een aantal Eucharistievieringen heb ik mogen voorgaan. Beperkt in aantal aanwezigen, helaas, vanwege de coronamaatregelen. En toch werd 't gezamenlijk zingen weer mogelijk. Op een gegeven moment konden we ook weer koffie/theedrinken aansluitend aan de vieringen. Een ontmoeting van elkaar ín én ná de viering behoort gelukkig weer tot de mogelijkheden.



Huisbezoeken heb ik ook bij een aantal parochianen al kunnen brengen. Deze bezoeken waren tweeledig: hernieuwde kennismaking bij een aantal of kennismaking bij een ander aantal. Huisbezoeken brengen vraagt om planning in de agenda. Overal werd ik hartelijk ontvangen en welkom geheten. Dat doet goed! Dank u wel daarvoor.

Ook begon 't overleg met een aantal groepen vrijwilligers weer op gang te komen, zoals de kosters en de kinderkerk. Bijeenkomsten met de senioren – in 't seniorencafé – zijn ook weer gestart: momenten van ontmoeting én momenten met inhoud. Het is goed om elkaar te spreken en onze aandacht te richten op een thema.

Daarnaast wordt er ook gekeken én gevraagd om “thema- groepen” ook weer handen en voeten te geven, bv. een gespreksgroep van mensen die onlangs tot de parochie zijn toegetreden. En ook komt de vraag naar een traject van lering als voorbereiding op 't aannemen, de eerste H. Communie. Ook dit gaat – na en in overleg met werkgroepen – vorm krijgen. Zo wordt 't parochieleven langzaam weer beetje bij beetje opgestart. Wat ook is opgestart zijn de koorrepetities, er wordt flink geoefend en voorbereid om beslagen ten ijs te komen op de zondagochtenden. Ook de repetities voor de muzikale ondersteuning krijgen vorm. Prachtig dat dít allemaal door inzet van velen gedaan wordt.

O ja en dan is ook het kerkbestuur voortvarend weer fysiek gaan vergaderen; de werkgroep onderhoud gebouwen is met aandacht voor de gebouwen in de weer, wat resulteert in het laten schilderen van de pastorie – aan de binnenzijde – zodat binnen niet al te lange tijd de verhuizing van de pastoor met zijn vrouw vanuit 't appartement aan de Utrechtseweg naar de pastorie aan 't Zand kan plaatsvinden. En mocht het u zijn opgevallen dat ook de tuin wordt aangepakt, dat is voor 't grootste deel te danken aan mijn vrouw Marian, die – deels samen met mij – veel plezier beleeft aan het op orde brengen van de tuin – er groeit én bloeit héél veel – door te snoeien en wát er groeit ‘binnen de perken’ te houden. Een hele uitdaging, maar een mooie! Ik kijk uit naar de komende tijd!

Pastoor Rudolf

Mocht u niet fysiek naar de kerk kunnen komen, (zondags)vieringen worden vanuit de kathedrale kerken uitgezonden via de livestream in YouTube.

*De livestreams vanuit de **kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem** worden uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem.*

*De livestreams vanuit de **kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht** worden uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht.*

**ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT**

Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
Zo 19 september 10.00 uur Zondag na Pinksteren 20 Eucharistieviering	Wijsheid 1, 1-7	Jakobus 3,16 – 4,6	Marcus 9, 30-37
Zo 26 september 10.00 uur Zondag na Pinksteren 21 Eucharistieviering (buiten*)	Numeri 11, 24-	Jakobus 4, 11-17	Marcus 9, 38-48
Zo 3 oktober 10.00 uur Zondag na Pinksteren 22 Eucharistieviering	Genesis 2, 18-2	Hebreeën 3, 1-6	Marcus 10, 2-16
Zo 10 oktober 10.00 uur Zondag na Pinksteren 23 Schriftlezing en gebed	Wijsheid 7, 7-11	Hebreeën 3, 7-14	Marcus 10, 17-31
Zo 17 oktober 10.00 uur Zondag na Pinksteren 24 Eucharistieviering	Jesaja 29, 18-24	Hebreeën 4, 12-16	Marcus 10, 35-45
Zo 24 oktober 10.00 uur Zondag na Pinksteren 25 Eucharistieviering	Jesaja 59, 9-19	Hebreeën 6, 9-12	Marcus 10, 46-52
Zo 31 oktober 10.00 uur Allerheiligen/Allerzielen Eucharistieviering	Wijsheid 3, 1-9	Openbaring 7, 2-4 en 9-17	Matteüs 5, 1-12
Zo 7 november 10.00 uur H. Willibrordus, Apostel der Nederlanden Eucharistieviering	Jesaja 52, 7-10	Hebreeën 13, 7-17	Matteüs 25, 14-34
Zo 14 november 10.00 uur Zondag na Pinksteren 28 Schriftlezing en gebed	1 Koningen 17, 8-16	Hebreeën 10, 19 - 25	Marcus 12,38 - 13,2
Zo 21 november 10.00 uur Zondag van de Voleinding Eucharistieviering	Sefanja 1,14 – 2,3	Openbaring 1, 1-8	Marcus 13, 14-27

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het B-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

* nnb: tijdens het ter perse gaan van dit nummer was het rooster nog niet bekend.

Senioren

Bijeenkomsten seniorencafé

Na twee eerdere seniorenbijeenkomsten, bedoeld voor onderlinge ontmoeting en uitwisseling van ervaringen, werd op 11 augustus de derde gehouden met de aanstaande bisschopswijding van Mgr. Bernd Wallet als onderwerp. Pastoor Rudolf Scheltinga had dit onderwerp voorbereid.

Deze wijding zal plaatsvinden in de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer. Dat riep de vraag op: waarom eigenlijk in Deventer? Dit heeft alles met de coronaregels te maken. De genodigde gasten - uit zusterkerken van de Unie van Utrecht, de nationale en internationale oecumene, afgevaardigden, geestelijken en "gewone" parochianen - moeten immers allen op 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst worden en in Deventer kan dat. De Lebuïnuskerk leent zich verder ook goed voor overdracht via digitale verslaglegging zodat u en wij, zelf afwezig, thuis toch getuige van de wijding kunnen zijn.

De verkiezing van de nieuwe aartsbisschop vond al in februari 2020 plaats. Tijdens de seniorenbijeenkomst is uitgebreid aandacht besteed aan de verkiezingsprocedure. Kandidaten voor het ambt van aartsbisschop zijn allen priester, mannen en vrouwen, uit de beide bisdommen Utrecht en Haarlem. Kiesgerechtigd zijn de priesters uit de gehele Oud-Katholieke kerk en een aantal leken/leden die krachtens hun functies in het reglement genoemd zijn. Alles is zorgvuldig omschreven in dit reglement. De verkiezing staat onder leiding van de voorzitter van het gevormde stembureau.



Mgr. Bernd Wallet werd vorig jaar in één ronde verkozen, wat in de geschiedenis van onze kerk vrij uitzonderlijk is. Hem werd de vraag gesteld of hij de verkiezingsuitslag aanvaardde, waarop hij direct "ja" antwoordde, wat hij in overleg met zijn vrouw had besloten. Vanaf dat moment was hij, krachtens het statuut, aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

De wijding van een bisschop wordt beschreven in het kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (blz. 543 – 555). Pastoor Scheltinga nam de verschillende onderdelen van de wijding één voor één met ons door en gaf desgevraagd nadere toelichting. Na presentatie en bewijs van verkiezing met meerderheid (voorgelezen door de voorzitter van het stembureau) volgen opdracht, ondervraging, geloofsbelijdenis en litanie, die beantwoord worden met "Wij bidden u, verhoor ons". Na de oplegging van handen en het wijdingsgebed volgt de zalving waarbij gemeente en koor psalm 23 zingen. Nadat het Evangelieboek is overhandigd, worden de tekenen van het bisschopsambt gebracht: ring, mijter en staf. Deze worden overhandigd aan de nieuw gekozen aartsbisschop en door de consecrator gezegend. Deze brengt met de mede-consecrators de nieuw gewijde de vredegroet.

De bijeenkomst wordt vervolgens voortgezet met een eucharistieviering waarin de nieuw gewijde bisschop voorgaat.

De wapenspreuk van de nieuwe bisschop wordt normaal gesproken bekend gemaakt in de prediking of bij de slotzegen. Maar vanwege de bijzonder situatie heeft hij zijn wapenspreuk al eerder bekend gemaakt.



Met veel aandacht hebben de aanwezige senioren de toelichting op de procedure van bisschopsverkiezing en -wijding gevolgd, waarna geëindigd werd met het zingen van gezang 819, het lied waarvan Koenraad Ouwens de tekst dichtte voor bisschop Glazemaker.

Dank aan pastoor Rudolf voor zijn inspanningen om de aanwezigen goed te informeren en voor te bereiden op de bisschopswijding die we op 18 september via onze schermen mee hopen te beleven.

Goof en Trudie

Het volgende seniorencafé zal op woensdag 22 september plaatsvinden. Alle senioren (in de leeftijd van 70+ in ons geval) krijgen vooraf nog een miltje.

Landelijk

Bisschopswijding en installatie

De aartsbisschop-elect van Utrecht, Mgr. Bernd Wallet zal op zaterdag 18 september 2021 de bisschopswijding ontvangen in de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer (foto). De dag erna vindt zijn installatie plaats in de Gertrudiskathedraal in Utrecht. Wallet werd op 15 februari 2020 door het Utrechtse Kapittel gekozen maar vanwege de 'Coronacrisis' moest zijn wijding worden uitgesteld.



Voor beide vieringen geldt dat deze alleen voor genodigden toegankelijk zijn; alle overige belangstellenden kunnen via een livestream de plechtigheden volgen. Op de website van de landelijke kerk is een speciale pagina aangemaakt waar ook alle informatie over de livestreams te vinden is: oudkatholiek.nl/bisschopswijding

Zaterdag 18 september 13.30 uur – bisschopswijding in de Grote of Lebuïnuskerk

Zondag 19 september 15.00 uur – installatie in de Gertrudiskathedraal

Vredesweek: “Wat doe jij in vredesnaam?” - Amersfoort

Deze vindt plaats van 18 t/m 26 september en het volledige programma is te vinden op: vredesweek.nl/ambassades/ambassade-amersfoort

Eén van de min of meer vaste onderdelen is:

Kroonbede Amersfoort: Inclusief samenleven, iedereen is welkom

Op de vooravond van Prinsjesdag vindt de jaarlijkse Kroonbede plaats, georganiseerd door de Raad van Kerken en de migrantenkerken. Daar bidden wij samen voor onze overheid in haar verantwoordelijkheid voor ons land.

Met bijbellezing, gebed, zang en overdenking, door:

- muzikanten en zangers uit Indonesië en Congo
- Nanny Benjamins, pastor evangelische gemeente De Ark
- Peter Omhandoro, pastor Stars of Grace Church



- Simone Kennedy en Micheline Paffen-Zeenni, beiden lid Gemeenteraad
- Wiebo Spoelstra, vice-voorzitter en Kees Hummelen, penningmeester Raad van Kerken Amersfoort

Waar en wanneer: Sint Joriskerk op maandag 20 september om 19.30 uur, na afloop gelegenheid voor ontmoeten met kop koffie/thee.

Aanmelden: niet nodig, wel gewenst: secretaris@raadvankerkenamersfoort.nl

Ingezonden stuk

Op weg naar één miljoen euro!?

Op mijn verjaardag, 21 juli, kreeg ik een brief van de BankGiro Loterij. Ik doe daar al jarenlang aan mee. De opbrengsten van de loterij gaan naar de kunstsector, zoals musea, theater, concertgebouw, enz. Daarbij komt voor mij als deelnemer dat ik kans maak op vele leuke prijzen zoals 1 miljoen euro. Hoewel het tot nu toe gebleven is tot kleine prijzen is er elke keer weer die droom om 1 miljoen euro te winnen en daar leuke dingen mee te doen. Maar goed dit keer kreeg ik dus een brief dat er voor mij een studioplek is gereserveerd voor de TV opname van BankGiro Miljonairs. Ik zou zomaar kandidaat kunnen zijn om tegenover Robert ten Brink te gaan zitten en na slechts 15 meerkeuze vragen met 4 mogelijkheden goed te hebben beantwoord zou ik één miljoen winnen. Je hebt daarbij ook nog hulp van drie hulplijnen.

Na mij via internet te hebben aangemeld kreeg ik een brief ter bevestiging thuis waarin het verloop van het spel mij werd uitgelegd. Er zijn 40 kandidaten in de studio. In de voorronde moeten die zo snel mogelijk 3 meerkeuze vragen beantwoorden. De vier die het snelste alle of meeste vragen goed hebben beantwoord komen in de finale, selectie ronde. Degene die dan het snelste het goede antwoord geeft mag dan spelen voor het miljoen.

Ik ben een kunstliefhebber en droom al jaren om zelf een galerie te beginnen. Aangezien veel kunstenaars lastig kunnen rondkomen gun ik hen de kans om inkomen te genereren. Ook vind ik het belangrijk om Christen kunstenaars een kans te geven en ook om kunst een belangrijke plaats te geven in kerken. Kortom mijn idealen zijn zo verheven geestelijk dat deze kans op het miljoen vast door God gegeven is en dat ik dus wel in aanmerking kom voor dat miljoen. Ook zat ik alvast op Funda te kijken in welk pand de galerie zou komen en wist al welke kunstenaar ik voor de opening zou gaan uitnodigen. Uiteraard zou ik Robert gaan vragen de tentoonstelling te gaan openen. Wellicht is deze gedachtegang u/jou wat of wellicht bijzonder vreemd, echter voor (ex) evangelische lezers een zeer herkenbare gedachte. Het ontbreekt er nog maar aan dat ik geen stappen in geloof heb gedaan en alvast een contract tot huur van een pand heb ondertekend. Toch ook een beetje katholiek.

Na een tijdje lopen dromen, toch weer een beetje op de aarde geland. Hoewel ik soms een stuk van het TV- programma heb gezien, ben ik op YouTube gaan kijken hoe het spel nou helemaal verloopt. In de eerste aflevering die ik

zag ging het als volgt. De kandidaat kwam tegen over Robert te zitten en ging vlug door de eerste negen vragen. Op dat moment had hij 16.000 gulden, dit is een aflevering van 2 juni 2001. De volgende vraag ging voor 32.000 gulden. Hij was onzeker en ging voor zekerheid door een hulplijn in te roepen. Bij een fout antwoord zou hij terugvallen naar 1.000 gulden en dat was toch wel een diepe val. Dankzij de hulplijn wint hij 32.000 gulden. Bij 125.000 gulden zet hij nog een hulplijn in. Ook dat gaat weer goed. Het antwoord op de 250.000 gulden vraag weet hij zelf. Bij 500.000 gulden weet hij het weer niet zeker. Hij twijfelt of antwoord B goed is, hij vraagt de laatste hulplijn en die weet zeker dat antwoord B goed is. Robert vraagt hem nog een keer of hij 218.000 gulden wil riskeren, want hij zou dan terugvallen naar 32.000 gulden. De kandidaat zegt ja dit moet ik gewoon doen. Robert vraagt nog een keer vind je vrouw dat ook. Ja hoor. En dan blijkt het antwoord niet goed te zijn. Ook de hulplijn had het antwoord fout.

Opeens zie ik ook mijn droom in een nachtmerrie veranderen. Zo gaat dat dus. In 2001 en 2020 won er iemand een miljoen. Het kan dus, maar die kans is dus heel erg klein. Bij een volgende kandidaat zag ik dat ze bij 8.000 euro stopte. Dat vond ik opeens heel wijs. Eigenlijk werd ik na het zien van deze twee voorbeelden heel kwaad. Er wordt bij reclame voor gokken gehamerd op 18 plus en speel bewust, ofwel je moet ouder dan 18 zijn om te gokken en ben bewust wat je op het spel zet. In een casino is het verboden om 218.000 euro op rood te zetten, maar in een TV-Quiz mag zoiets dus wel. Wil ik hier eigenlijk wel mee te maken hebben, zal ik wel gaan? Op de opnamedag ben ik wel gegaan. Hoe het gegaan is mag ik (nog) niet zeggen want op 19 september is de uitzending, dus de volgende Jorisbode een verslag hoe ik deze dag en de dag erna beleefd heb.

André

Evensong

De Raad van Kerken in Amersfoort organiseert zondag 19 september om 15.30 uur een evensong in de St. Joriskerk – met inachtneming van de anderhalvemeterregel. Medewerking verleent een kwartet van de Amersfoortse Cantorij en organist Arjan Veen. Voorganger is ds. Freddy Gerkema (NGK). De toegang is gratis; er is een collecte bij de uitgang. Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen volgen er dit najaar nog een aantal evensongs; op de middag van 31 oktober en de eerste zondagen van de adventstijd.

Houd de site “geloven033.nl/evensongs/” in de gaten om te kijken of de geplande Evensong doorgaat.

Agenda

iedere zondag om 10.00 uur viering (aanmelden verplicht)

september

do	16	16.00	Joriszaal	Vergadering kerkbestuur
za	18	13.30	Deventer	Bisschopswijding Mgr. B. T. Wallet
	18	16.00	Xaveriuskerk	Opening Vredesweek
zo	19	10.00	Hilversum	Oud-Katholieke Najaarsdag
		15.00	Utrecht	Installatie aartsbisschop Mgr. B. T. Wallet
		15.30	St. Joriskerk	Evensong
ma	20	19.30	St. Joriskerk	Kroonbede
wo	22	14.30	Joriszaal	Seniorencafé
za	25	17.00	Xaveriuskerk	Slotviering Vredesweek
zo	26	10.00	Alticollense	Openluchtviering

oktober

do	14	16.00	Joriszaal	Vergadering kerkbestuur
wo	20	19.30	Joriszaal*	Gemeentevergadering

november

zo	7	23.59		Kopijsluiting Joris op 't Zand
wo	10	10.00	Joriszaal	Redactievergadering Joris op 't Zand
		16.00	Joriszaal	Vergadering kerkbestuur
do	11		portaal	Sint Maarten op 't Zand (onder voorbehoud)
za	20		elders	Synode
zo	21		hal	Joris op 't Zand (papieren versie) ligt klaar

* of in de kerk



Internetadressen: Parochie: www.amersfoort.okkn.nl
Landelijk: www.oudkatholiek.nl
facebook.com/okkamersfoort.nl

Redactie Joris op 't Zand:

Ben van 't Erve, Henk Knol, Wilma van Oevelen en Rudolf Scheltinga

Kopij: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Kopijsluiting: 7 november 2021

Administratie Joris op 't Zand

Birkstraat 102

3768 HL Soest

✉ jorisoptzand@gmail.com

Retouradres: zie binnenzijde

Oud-katholieke parochie Amersfoort
Joris op 't Zand
Redactie:  redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 2021 04